



## Allemaal knuffels

An Rypens  
Ballon Kids

Een knuffelzacht knisperboekje waarin heel wat wordt afgeknuffeld: een liefdevolle knuffel van de flamingo, een warme knuffel van de kangoeroe en een troostende knuffel van de olifant... Dat vraagt toch om een echte knuffel?!

Leg het boek in de handen van je baby en moedig hem aan het te verkennen. Door deze aanmoedigen geef je je baby al heel wat abstracte boekentaal mee: doe het boek maar open, sla de bladzijdes om, pak het boek maar vast. Je maakt je baby stilaan vertrouwd met het vastpakken van en kijken in boeken. Observeer wat je je baby ziet doen met het boek en benoem dat. Observeer waar hij naar kijkt en vertel. Heb je een zachte veer in huis? Streel dan zachtjes met deze veer over het lijf van je baby; net zoals de liefdevolle knuffel van de flamingo. Of liever een speelse knuffel van de kat? Maak van je hand een poesje dat over het lijf van je baby huppelt en springt, terwijl je een liedje zingt of versje opzegt:

*Poesje mauw,  
kom maar gauw,  
ik heb een speelse/warme/grappige/lieve/... knuffel voor jou...*

Ook de olifant kan knuffelen, met zijn lange slurf. Maak van je arm een slurf en slinger die heen en weer terwijl je her en der op het lijf van je baby landt:

*Ik knuffel je hier  
ik knuffel je daar  
maar ik ben nog lang niet klaar!*