



## De bal

Joukje Akveld & Myriam Berenschot  
Gottmer

Een doodgewone bal kan voor heel wat opschudding zorgen. Het kindje in dit boek is jaloers als hij iemand anders met een mooie rode bal ziet spelen. Dan is hij verrast als hij er zelf een krijgt. Maar als het niet meteen wil lukken, trapt hij de bal zo hoog mogelijk weg. Pats, door een raam! Wat nu?

Een boek om emoties te leren kennen. De dynamische tekeningen maken de emoties goed herkenbaar.

Ontdek dit verhaal samen met je kind: kijk samen, vertel, vraag en benoem wat er te zien is, wat er gebeurt. Vertel en verwoord hoe het meisje zich telkens voelt. Jonge kinderen beleven en herkennen de emoties maar hebben vaak de taal nog niet om deze ook te benoemen. Boosheid en frustratie omdat iets (nog) niet lukt, verdriet als iets stuk gaat, blijheid en plezier bij samen spelen, ...

Ga zelf ook spelen met de bal: wat kan je allemaal doen met een bal? Rollen, botsen, gooien, vangen, sjotten, ... Op een hele grote bal kan je ook gaan liggen en rollen.

Als je kindje boos is, kan dit gedichtje van Luk Depondt wel helpen. Zeg het op en laat je kindje mee op de grond stampen en roepen:

Boos

boos

boos

Stampevoeten-boos

Stampen

roepen:

“Ik ben boos!

Stampevoeten-boos”