



Kijk kindje kijk : buiten

Louise Lockhart
Gottmer

In dit grote kleurrijke flapjesboek valt heel wat te ontdekken over het buitenleven! Van diertjes in de tuin tot dieren op de boerderij, de speeltuin en het strand, het bos en de stad. Bij elke bladzijde staat een leuke tekst op rijm die het ontdekken stimuleert.

Laat je peuter dit boek op eigen houtje ontdekken. Het is een erg prikkelend boek waarin veel te zien is in felle kleurtjes. Ga mee op ontdekking met je kind. Observeer waar je kind naar kijkt en wijst en speel daar op in. Je kan je kind gericht helpen kijken en zoeken door de tekst op elke bladzijde voor te lezen en dan op zoek te gaan naar wat er benoemd wordt. Je kan die zoekopdrachten nog wat uitbreiden door het spelletje 'ik zie ik zie wat jij niet ziet...'

Vertel wat je ziet door kleur, vorm en wat je ermee doet te beschrijven. Vb. Het is groen, je kan het aan je voeten doen, er mee springen in de plassen, ... (de groene laarzen). Ga ook kijken wat er achter de flapjes verstopt zit. Een boek over buiten nodigt natuurlijk uit om zelf ook naar buiten te gaan! Neem een vergrootglas, een schepje en glazen potjes mee naar de tuin of het park en zoek naar bestjes onder blaadjes en stenen. Doe ze in het potje en bestudeer ze onder het vergrootglas. Laat na jullie observatie de bestjes weer vrij. Maak met je peuter ook je eigen minimoestuin door zaadjes van bloemen of groenten in potjes te stoppen en plaats deze op de vensterbank of het terras. Breng een bezoekje aan de kinderboerderij en de speeltuin, zodat alle woorden uit het boek ook in het echte leven gebruikt kunnen worden.

Source URL: <https://www.boekstart.be/kijk-kindje-kijk-buiten>